

ÅRSTAFÄLTET | Gamla misstag i repris

En stad roligare än elva punkthus

Behöver Stockholm fler trista bostadsområden utanför citykärnan? Den borgerliga alliansen i stadshuset har sagt ett tydligt nej till att gå vidare med byggprojekt med rötter i miljonprogramsfunktionalismen. Tvärtom vill man slå ett slag för mer av levande stad i förorten. I ett friare Stockholm, som man kallar den nya politiken, ingår dessutom att integration mellan boende och arbete ska bidra till att motverka segregation.

Detta är jättebra. Det är en stadsplanering som människor vill ha och mår bra i. Som i innerstan. Ett tänk med livspuls.

Men nu kan man komma att göra motsatsen. I morgon ska Stadsbyggnadsnämnden – med borgarrådet Mikael Söderlund med ordförandeklubban i sin hand – behandla ett förslag om att bygga 450 lägenheter i elva punkthus på Årstafältet. Istället för att tänka nytt tänker man bygga vidare på ett gammalt miljonprogramsområde.

Det handlar om en satsning

med förortstristessens förtecknen med bostäder, skola och förskola – kompletterat med bilparkeringar och kolonilotter. Räkna med risk för att den enda pulsen blir vilopulsen.

Men löften till väljarna om att bygga nya bostäder under mandatperioden borde inte få stadsalliansen att falla för frestelsen av göra om gamla misstag. Det är politik med kort tidshorisont. Visst är det bekvämt med en plan, men det är inte skäl nog att fullfölja dåliga planer. Bättre då att skynda lite långsammare med de egna ideologiska vägvalen som utgångspunkt.

I rapporten *Åtgärda Stockholms stadsbrist* har Stockholms Handelskammare dragit upp ritningarna för att göra Årstafältet till en stad genom att binda samman det med Valla Gärde och Östberga. Med Årstälänken som stadsgata får man en pulsåder med inslag av bostäder, affärer och kontor. Sammantaget innebär förslaget

9 600 bostäder, kommersiella ytor, småföretagsområden – och en bra mycket roligare miljö.

Årstafältet är en plats som stadsplanerarna glömde. Nu kan Stadsbyggnadsnämnden välja att göra bort sig eller att göra något bra. Visionen om en levande stad också utanför Stureplan är bra mycket bättre än elva punkthus i en gammal detaljplan. Och det borde det vara möjligt att komma överens över blockgränser. Carin Jämtin vill att socialdemokraterna ska föra en ny mer stadsvänlig politik i Stockholm: Varför inte börja på Årstafältet?

Webben

Läs *Åtgärda Stockholms stadsbrist*.

• www.chamber.se

CLAES ARVIDSSON
Ledarskribent

claes.arvidsson@svd.se

